



# BIERBROUWERIJ DE KONINGSHOEVEN

'Want in de hemel is geen bier en daarom drinken wij het hier.' Zullen de monniken van Abdij Koningshoeven dit carnavalslied van Dorus vaak zingen tijdens het bottelen van trappistenbier La Trappe? De akoestiek van de brouwerij leent zich er vast goed voor. Op een ietwat nattige vloer werken de mannen gestaag door. Via een lopende band rammelen zesduizend bierflesjes per uur naar een soort lichtbak. Zou daar de laatste controle plaatsvinden? Wel belangrijk, want uiteraard mag niemand een snee oplopen door een kapot flesje. Het zijn Franse Trappistenmonniken die zich in 1881 op de hei in het Brabantse Berkel Enschoot vestigen. Ze zijn Frankrijk ontvlucht vanwege een sterke anti-kerkelijke stroming. Op het stuk grond dat ze in bruikleen krijgen, staan wat hoeven en een schaapskooi. De

hoeven worden 'de Koningshoeven' genoemd, naar de voormalige eigenaar koning Willem II. De schaapskooi wordt voorlopig gebruikt als klooster. De paters-trappisten voorzien in hun onderhoud door landbouw, maar dat levert onvoldoende geld op. Er moet een andere inkomstenbron komen.

Eén van de paters is de zoon van een Duitse bierbrouwer en heeft verstand van brouwen. In 1884 gaat het klooster over tot het produceren van dit gerstenat. De eerste brouwsels mislukken volledig maar twee jaar later wordt het eerste succesvolle biertje gebrouwen. En van de opbrengst van het bier wordt een nieuw klooster gebouwd. ▣

*Online zijn leuke extra's toegevoegd. Kijk maar op [www.opiniebladforum.nl](http://www.opiniebladforum.nl)*

**Niet iedereen is in die tijd blij met het succes van de brouwende Trappisten. De Tilburgers zien hun eigen brouwerijtjes ten onder gaan. Als op zondag de horden mensen naar de wielerveen gaan en langs het klooster lopen, bekogelen ze deze met stenen, rot fruit en rotte eieren. En de schansmuur is niet hoog genoeg om de projectielen tegen te houden.**