





## Op de skelter

'Mijn raceavontuur begon op de skelter als kind', vertelt Peter Rikken van Meilink in Borculo. 'Als student volgde ik een race-cursus op Zandvoort. Daar liet ik het bij; racen is geen goedkope hobby. Op mijn 40ste kocht ik een Alfa 75 en toog naar het circuit in Assen voor mijn licentie. Op woensdag denk je nog: hoe moet ik ooit al die bochten uit mijn hoofd leren? En op vrijdag kun je het met je ogen dicht. Een beetje *petrol-head* kan dan niet meer terug. Sinds zes jaar rij ik de Alfa Challenge.'

## Herrie en stank

'Eigenlijk race je tegen jezelf. Om maar elke keer weer een paar seconden van je persoonlijke record af te snoepen. Hoe dat voelt? Ik zit helemaal ingesnoerd, enorme herrie om me heen, alles trilt, de stank van benzine. Opperste concentratie. Zo kom ik uiteindelijk in een *flow* waarbij ik steeds harder ga en als dat lukt, wordt de auto een verlengstuk van mijzelf. Dan ga ik op Spa bijna plankgas door Eau Rouge/Raidillon. Ik krijg gewoon kippenvel als ik er over vertel.'

## Schizofreen

'Toen ik net begon met rijden, zei een andere deelnemer tegen me: 'He Peet, één ding. Niet optellen hè!' De rekeningen bedoelde hij. Een hardloper moet goede schoenen hebben, maar vooral hard kunnen lopen. Bij autosport is de invloed van het materiaal veel groter. Daarom heeft de sport soms een proleterige uitstraling. En dan is er nog het milieu: overdag rijd ik in een Tesla. Een beetje schizofreen. Ook daardoor komt er een punt dat ik met deze hobby stop.'

*Lees de uitgebreide versie online:*

[www.opiniebladforum.nl](http://www.opiniebladforum.nl)