





GIJZE STROBOER: 'IK BEGIN NOOIT ZELF OVER MIJN SUCCESSEN'

Twee keer deed Gijze Stroboer mee aan de Olympische Spelen. Tot een zeilongeluk een einde maakte aan zijn waterpololoopbaan. Hij begon met zijn eigen opleidingsinstituut voor de vastgoedsector en werd ondernemer.

'De Olympische Spelen van 1972 in München vergeet ik nooit meer. We hadden onze wedstrijden al achter de rug, toen de aanslag op de Israëliëse Olympische Ploeg plaatsvond. De Spelen gingen door, maar van de ontspannen sfeer was niets meer over. Ik was blij dat we naar huis mochten.'

'Ik was nog jong. Dus mocht ik in 1976 mee naar de Olympische Spelen van Montreal. Het brons dat we daar haalden, voelde als een revanche. Fantastisch. Ik heb daarna nog een tijd doorgevoerd op clubniveau. Totdat ik bij een zeilwedstrijd geblesseerd raakte en ben gestopt.'

'Na allerlei omzwervingen ben ik dik vier jaar geleden begonnen met de Real Estate Business School. Ik ben nu concurrent van het opleidingsinstituut van de NVM dat ik eerder nieuw leven had ingeblazen. In het begin keken ze met argusogen naar wat ik aan het doen was. Terwijl ik zoiets had van leven en laten leven. De markt is er groot genoeg voor.'

'Ik wil de mensen in de sector verder helpen. Met opleidingen waarin veel aandacht is voor persoonlijke vorming. Want als ik in mijn topsporttijd iets heb geleerd, is het dat je alleen maar verder komt als je eerst jezelf beter leert kennen. Ik heb het gevoel dat ik met mijn aanpak de juiste snaar heb geraakt.'

'Ik heb nooit de behoefte gehad om tijdens het zakendoen te beginnen over mijn successen als topsporter. Maar op internet is veel informatie over mijn sportverleden te vinden. En dan kan je er op wachten dat klanten er over beginnen. Het zou me maar zo een streepje voor kunnen geven.' ▣

Online hebben we extra's toegevoegd. Kijk maar eens op www.opiniebladforum.nl